

LIVESTREAM VOORLEZEN MET MUZIEK

WOENSDAG 25 MAART 2020



Wij wensen jullie ook thuis, iedere dag, heel veel voorleesplezier samen met je kind(eren)!

Tot de volgende keer bij het voorlezen met muziek!



Annemarie van der Eem

& Mark Janssen

IK WIL EEN LEEUW!

LEMNISCAAT

Vandaag hebben we
voorgelezen uit

Lied: Ik wil een leeuw!

Ik ben Sjuul en ik wil een leeuw.
Een échte, grote gevaarlijke leeuw.
Een wandelendetak die wil ik nie.
Nee, die vind ik stom, heel stom!

Ik ben Sjuul en ik wil een nijlpaard.
Ja, zo'n héél zwaar modderig nijlpaard.
Een frisse vis die wil ik nie!
Nee, die vind ik stom, heel stom!!

Ik ben Sjuul en ik wil een aap.
Een drukke slingergrage aap.
Die suffe hamster wil ik nie!
Nee, die vind ik stom, heel stom!

Ik ben Sjuul en ik wil een geit.
Zo'n mekkerende snoepjes-
etende geit.
Een rustige schildpad wil ik nie!
Nee, die vind ik stom, heel stom!

Ik ben Sjuul en ik wil een papegaai.
Zo'n pratende en vliegende
lawaaipapegaai.
Een poes of konijn die wil ik nie!
Nee, die vind ik stom, heel stom!

Tekst en melodie: Pieter van Dijk